

også der. Jeg køber ca. to flasker hver sommer og prisen er kr. 269,- pr. flaske, hos Almas. Nogle få heste vil reagere på midlet, så derfor skal man gå lidt forsigtig til værks og det vil ikke virke på alle. Indholdsstofferne er alle naturlige stoffer fra forskellige urter.

Sókn er nu blevet 22 år og trives i bedste velgående med sin sommer-eksem.

Arrangementskalender

Rideundervisning 16. maj - start kl. 11.00

Signe underviser i grundlæggende ridning. Få pladser - først til mølle. Tilmelding til Helle Frank Skall, tlf. 32 16 69 11 hurtigst muligt.

Skagenstur 23.-24. maj - start kl. 11.00

Nærmere oplysninger ved tilmelding til Helle Frank Skall, tlf. 32 16 69 11 senest 11. maj.

Fyrkat weekend 6.-7. juni

Tilmelding til Helle Frank Skall, tlf. 32 16 69 11 senest 25. maj.

Lindholm Høje 28. juni

Fællestur - kontakt bestyrelsen for mere info.

Moesgaard Vikingemarked 25.-26. juli

Fællestur - kontakt bestyrelsen for mere info.

Vikingemarked på Sildehagen 1.-2. august

Tilmelding til Helle Frank Skall, tlf. 32 16 69 11.



Töltende majhilsner

Húginn & Múninn

Islandshesteforeningen Húginn & Múninn

Helle Frank Skall, Truevejen 12, 9500 Hobro • Tlf.: 32 16 69 11
E-mail: mail@humu.dk • Hjemmeside: www.humu.dk

Fotos, vitser, historier og andet materiale til nyhedsbrevet sendes til redaktøren: Julie Wellejus, Skolebakken 37, 8990 Fårup – eller på e-mail: jwellejus@yahoo.dk
Husk at skrive navn, evt. adresse, hvem som har taget evt. fotos og meget gerne også en billedtekst.

Copyright© 2008 Islandshesteforeningen Húginn & Múninn.
Alle rettigheder forbeholdt.

Brug af materiale fra dette nyhedsbrev er forbudt uden skriftlig tilladelse fra rettighedshaveren.

Nyhedsbrev

Nr. 23 • 7. årgang • maj 2009



Ny sæson - ny redaktør

af Julie Wellejus

Jeg havde egentlig svoret aldrig at ville lave nyhedsbreve som dette igen, men man kan jo ændre mening :o) Så nu har jeg taget udfordringen op og håber, at I vil tage godt imod mig og forhåbentlig komme med en masse sjove indlæg og billeder til de kommende nyhedsbreve.

Layoutet er lavet lidt om, så jeg modtager gerne ris og ros.

Mange af jer kender mig i forvejen, men for de ny medlemmer vil jeg da lige fortælle lidt om mig selv.

Jeg er 32 år og bor sammen med min mand og 2-årige datter på et nedlagt landbrug i Handest. Vi har tilsammen 4 islændere - 3 som kan rides og et hoppeføl fra sidste sommer. Da jeg venter vores andet barn til august, bliver det ikke til så megen ridning, men min mand rider 2-3 gange ugentligt.

Nu jeg er igang, vil jeg benytte lejligheden til at ønske jer alle en rigtig dejlig sommer og håber, at vi ses til nogle af vore spændende arrangementer i sommerens løb.

Mange vrinsk fra Julie



Bestyrelsen

Formand

Helle Frank Skall, tlf. 32 16 69 11, hfskall@gmail.com

Næstformand

Nina Larsen, tlf. 98 51 08 55, ninalarsen@c.dk

Sekretær

Katja Arkesteijn, tlf. 98 54 92 37, katjamp@mail.dk

Kasserer

Helle Christiansen, tlf. 98 54 80 74, helle-christiansen@mail.dk

Menigt medlem

Torben Simonsen, tlf. 98 55 73 72, torben.simonsen@tryg.dk

1. suppleant

Linda Kragh Sørensen, tlf. 20 54 07 12, lindalandmand@yahoo.dk

2. suppleant

Anette Ravn Pedersen, tlf. 86 63 92 07, anette-ravn@jubii.dk

Forsidebillede: Faxi og Askur, af Helle Christiansen.

Vikingemarked på Sildehagen, 1.-2. august

af Julie Wellejus

Vores årlige vikingemarked foregår på Sildehagen. Det er normalt højdepunktet for de fleste af vore medlemmer - og som regel det arrangement, hvor der er flest tilmeldt.

Der vil blive sendt mail ud vedrørende tilmelding og vi håber på, at så mange som muligt kan være med, til at gøre markedet endnu sjovere og hyggeligere.

Kom og vær med - enten med eller uden hest, det er årets oplevelse for både store og små.

Tilmelding til Helle Frank Skall, tlf. 32 16 69 11.

Nærmere information følger på mail - og evt. på hjemmesiden.

Sommereksem

af Helle Christiansen

Jeg købte i 1996 en sød importeret hoppe, som siden viste sig at have sommereksem i svær grad. Der var ikke så meget viden om sommereksemheste dengang, så jeg har prøvet rigtig mange forskellige kure til min hest, for der var ikke meget vejledning at hente hos dyrlægen på



Sókn frá Drangshlíð. Foto: Helle Christiansen

det tidspunkt. Jeg har sågar været ude for, at en dyrlæge konstaterede, at det var lus, og at det skulle vi nok hurtigt få gjort kål på. Hvilket naturligvis ikke skete. Hun har gået med dækken, men så brugte jeg hver sommer på at sidde og sy hver gang det var revet i stykker, ret ofte faktisk. En gang fandt jeg dækkenet revet fuldstændig i små stykker på 10 x 10 cm. Det er endnu ikke lykkedes mig at finde ud af, hvordan det blev gjort.

For et par år siden var jeg med i et forsøg, der gik ud på at afprøve et middel, som på én gang var insektafskrækkende og helende, således at de sår, som allerede var der, ville hele op på ingen tid og samtidig afholdt det de små mitter fra at stikke. Midlet hedder Equi Cuta. Og det virkede fantastisk på min hest. Nu går hun ude hele døgnet uden dækken, men med fri adgang til løsdrift, så hun kan søge ind, når hun vil. Jeg sprayer midlet på hende ca. to-tre gange om ugen, alt efter behov og kun i området man, hale og under bugen. Hvis der kommer sår andre steder, får hun naturligvis

Skagenstur, 23.-24. maj kl. 11.00

Silvervej, Skagen

Vi har booket et klubhus med 5 meget små folde - ca. 3x3 m - 2 af dem er lidt større. Betina, som er vores kontaktperson, har selv en fold og stald lige ved siden af klubhuset, hvor der også er mulighed for at låne foldplads. Der skal medbringes mad og vandbaljer til hestene.

I klubhuset er der nogle sodavand, som kan købes, men ellers skal vi medbringe alt selv. Der forefindes et lille køkken, hvor vandet hentes udenfor. Det vil være en god idé at medbringe telte at sove i, da der ikke er meget plads i klubhuset. Betina åbner op for klubhuset og lægger nøglen tilgængeligt for os. Der er tørkloset, som skal tømmes inden afrejse - og vi skal selvfølgelig rydde op efter os både inde og ude. Bad er der desværre ikke mulighed for, men mon ikke vi klarer lugten når alle er lige beskidte.

Der vil evt. være en guide fra lokalklubben, til at hjælpe os med ikke at fare vild, ellers har vi rekvireret kort over ridestier i Skagen, så mon ikke det bliver en fantastisk weekend uanset hvad.

Nærmere adresseoplysninger og information ved tilmelding til Helle Frank Skall, tlf. 32 16 69 11 senest 11. maj.

Fyrkatweekend, 6.-7. juni

af Nina Larsen

Denne gang har vi valgt at lægge vores faste to dage på Fyrkat i en og samme weekend, for at vi kan slå to fluer med et smæk. Lørdag aften er foreningen vært med grillmad over bål, så vi kan holde en lille fest, så vi kan hygge, snakke om heste og meget mere. Om dagen er vi vikinger, samtidig med at vi udbreder kendskabet til det mest vidunderlige firbenede væsen vi kender, nemlig islænderen. Plus at der er mulighed for en lille ridetur efter lukketid. Der er gode folde på stedet og overnatningsmuligheder. Kom og bak op og få en hyggelig weekend! Vikingetøj kan evt. lånes.

Det skal således også lige nævnes, at det er vores eneste indtægt foruden kontigenter indtil videre. Tilmeldningsfrist senest 25. maj.

NB. Vil du være med til festen lørdag aften, skal du også være aktiv viking om dagen.

Lindholm Høje vikingemarked - Nørresundby, 27.-28. juni

Der vil blive arrangeret en fællestur til Lindholm Høje vikingemarked. Interesserede kan kontakte bestyrelsen for nærmere info.

Moesgaard vikingemarked - Århus, 25.-26. juli

Der vil blive arrangeret en fællestur til Moesgaard vikingemarked. Interesserede kan kontakte bestyrelsen for nærmere info.

Siden sidst...

Vintersolhvervsmarked

af Helle Frank Skall



Lørdag 13. december 2008 foregik det årlige vintersolhvervsmarked på Fyrkat, hvor foreningen deltog med en bod og med trækture på heste. Der deltog rigtig mange vikinger på markedet, faktisk det største antal i markedets historie. Desværre var det koblet sammen med måske det færreste antal besøgende, så det

blev ikke til mange trækture, 4-5 stykker i alt. Når man bare står og venter, så kan en hest uden sadel anbefales. Så kan man da sidde der og stjæle lidt varme. En rigtig stor kappe, der kan dække alt, er også super, specielt når ens kjole ikke er vid nok, så den må trækkes op over knæene for at sidde overskrævs på hesten.

Ved boden blev der desværre heller ikke solgt så meget, men lidt blev det da til.

På trods af de få besøgende, synes jeg alligevel, at det var en rigtig hyggelig dag, omend lidt kold og meget røget.



Stemmingsbilleder fra vintersolhvervsmarkedet 2008.
Foto: Nina Larsen

Videohygge

af Katja Arkesteijn

Den 17. januar havde vi filmhyggedag hos Marianne, vi så eller skal vi sige snakkede to heste film med instruktøren fra Holar på Island, det er nogle utrolig gode film om, hvordan man lærer forskellige grundlæggende ting indenfor hesteverdenen.

Rigtig hyggelig dag, vi skulle også have set to hjemmevideofilm som jeg har lavet de to gange jeg har været på Island, men Mariannes video maskine ville ikke kendes ved båndene så det må blive en anden gang hos mig.

Følskue, Nordjysk Ridecenter

af Katja Arkesteijn

Den 9. november var vi 4 der tog til føl- og plagskue, det var islænderforeningen Tvistur der afholdte dette på Nordjysk Ridecenter. Der var mange der mødte op, både med og uden føl og jeg kan godt anbefale at tage med en anden gang.



Skjalda synes Sandra er lidt spændende i den klapvogn. Foto: Katja Arkesteijn

Selv havde jeg min store brogede hoppeplag Skjalda fra Rødhøjgård med, der er efter Bliki frá Bergi, hun var så heldig både at vinde sin kategori og blive publikums yndling, jeg må tilstå jeg var meget stolt. Hvis der afholdes et til i år, tager jeg også med til det, idet to af mine heste venter føl.

Siden sidst...

Rideundervisning 4. og 25. april

af Marianne Rask Jensen

Rideundervisning med Signe, det er bare det bedste vi har prøvet.

En underviser der tager det hele med ophøjet ro og lever sig utroligt meget ind i det, så hun selv forsøger at påvirke hesten selvom hun går ved siden af equipagen.

Man kan se, at hun går ligesom hun vil have os til at gøre - bruge benene mere, lave en halv parade, måske hæve eller



Helle F. Skall får undervisning. Foto: Michael Bjærggaard Skall

Jeg er opvokset på et shetlandsponystutteri, så min interesse for heste er startet i en tidlig alder. Da jeg blev for stor til shetlands-ponyerne blev de blev afløst af oldenburg-/fuldblodsheste, som jeg har haft i mange år. Min gamle hoppe måtte jeg aflive i efteråret og så skulle der ske noget nyt.

Jeg havde gennem min mødregruppe mødt Katja Arkestjein og hendes islændere, og jeg har redet noget hos hende. Og det er faktisk de første islændere, jeg har haft med at gøre, så islænderverdenen er ret ny for mig. Men umiddelbart lød dette som en hest for mig og min familie, en robust



Linda og Haukur. Foto: Linda Kragh Sørensen

hest der ikke er så tidskrævende som en stor hest.

Jeg købte Haukur Von Burg i november 2008 og har bestemt ikke fortrudt det. Jeg bliver mere og mere glad for ham og ser frem til at komme på mange ture på ham sammen med islænderforeningen.

Sammen med Haukur har jeg tre shetlandsponyer, den ene er en avlshoppe og de andre to er pensionister...

Det var lidt om mig og min baggrund for at blive medlem af Huginn og Muninn.

Arrangementer sommeren 2009

Rideundervisning, 16. maj kl. 11.00

Signe underviser for tredje gang

- enten 2-mands hold eller eneundervisning. Undervisningen er blevet meget populær, så tilmelding foregår efter først-til-mølle princip til Helle Frank Skall, tlf. 32 16 69 11.



Her får Birgitte van der Burg undervisning. Foto: Julie Wellejus



Jonna får eneundervisning. Foto: Michael Bjærggaard Skall

(øhm...stor) verden for sig selv. Men da jeg så hest nummer 35 var jeg solgt og inden længe stod hun herhjemme hos mig, og det gør hun stadig. Hun er en rigtig dejlig islænder, som egner sig til lidt af hvert. Der udover har vi to 2 års. Den ene er føl efter min ridehoppe og den anden købte vi i efteråret og håber at kunne avle på når hun bliver lidt ældre. Vores børn har et par shetlændere, som de hygger sig med.

Men ikke nok med det, min mor fik mod på at starte med at ride, da hestene her blev lidt mindre, så nu har hun faktisk to islændere stående her hos mig, begge er tilredet.

Jeg kan rigtig godt lide at få undervisning og lære noget mere, så af og til arrangerer jeg nogle ridekurser herhjemme. I år har Vibe Skouenborg været her og kommer igen i maj og Rasmus Møller kommer i juni, så I er velkomne til at lægge vejen forbi eller deltage.

Jeg glæder mig til at deltage i nogle af jeres arrangementer og lære jer at kende. www.laanumgaard.dk

Nye medlemmer fortæller...

af Pernille Olsen

Jeg hedder Pernille, er nyt medlem af Huginn & Muginn. Jeg er 33 år og bor i Snæbum sammen med min mand og 3 børn. Vi købte vores lille landsted for ca. 3 år siden, hvorefter jeg købte mine 2 islændere.

Eifi fra Fauerskov, som er en rød vallak på 6 år. Eifi har sommereksem, så for ham er det den hårde tid vi går i møde.

Der er ved at være flere forskellige produkter vi har prøvet uden større held. I år prøver jeg Tectonik, så krydser vi fingre for, at det er et vidundermiddel.

Hera fra Ryttergården er en sortbrun hoppe på 8 år. Det er Hera som jeg rider "lidt" på, det bliver ikke til så meget som planen var, da hun blev købt. Men med medlemsskabet i HUMU, kommer jeg måske til at møde andre i området, så kan det jo være, det bliver nemmere at komme af sted.

Glæder mig til at komme med på ridekurser i klubben, så både hest og jeg kommer i form, den er ikke for god.

Nye medlemmer fortæller...

af Linda Kragh Sørensen

Jeg hedder Linda Kragh Sørensen er 31 år og gift med Martin, sammen har vi en søn Lauge på snart 2 år. Vi bor på et nedlagt landbrug ved Hvilsom.



Eifi og Hera. Foto: Pernille Olsen

sænke hænderne mere og føre hestene rundt ved at føre hænderne ud til siderne enten til højre eller venstre.

Hun er også god til at give ryttere med mindre tro på sig selv en stor optur, så man svæver oppe under de hvide skyer.

En stor tak til Signe for sin positive indflydelse på ryttere såvel som heste, så vi alle bliver afslappede og får det bedste frem i vores ismuler.

Generalforsamling

Bestyrelsens beretning 2008

af Helle Frank Skall

Tiden går hurtigt og nu sidder vi igen til generalforsamling i Huginn & Muninn med 20 voksne og 5 børn tilmeldt. Det mest besøgte arrangement vi har afholdt siden sidste generalforsamling.

Årets første arrangement i 2008 var generalforsamlingen, som var vældig godt besøgt med over halvdelen af foreningens medlemmer tilstede. Dette er baggrunden for, at vi igen i år har valgt at afholde generalforsamlingen under lidt bedre forhold - og med mad, end i langhuset på Fyrkat. Selvom vi dermed også bøjer foreningens vedtægter lidt. Disse siger, at vi så vidt muligt skal afholde generalforsamlingen i tilknytning til Fyrkat. Det ser dog ud til, at medlemmerne har syntes, at det er i orden, ellers må I jo komme med indvendinger. I hvert fald er også denne generalforsamling godt besøgt.

Vi har haft en del forskellige arrangementer i løbet af året, disse vil fremgå af årets arrangementliste. Det næstmest besøgte arrangement var Vikingemarkedet på Sildehagen, hvor vi desværre blev nogle færre end først regnet med, grundet sygdom blandt foreningens medlemmer. For dem af os, der var så heldige at kunne være med, var det som sædvanlig en rigtig hyggelig weekend.

Ellers havde vi et par dejlige rideture i Hvilsom Plantage og i Rold Skov, hvor man må sige, at vi begge gange var heldige med vejret.

Vikingecentret Fyrkat besøgte vi også et par gange, hvor vi bl.a. hyggede os med at give de besøgende trækture, og hvor vi fik øvet os i fladbrødbagningens kunst.

Vi kan hermed også løfte sløret for et par af de arrangementer, som ligger foran os. Udover gengangerne har vi rideundervisning på bedding og en rideweekend til Skagen. Har I andre forslag til arrangementer hører vi i bestyrelsen meget gerne fra jer.

Vi vil også benytte denne generalforsamling til at få opdateret vores medlemsliste, så post-, email-adresser og telefonnumre er opdaterede. Så derfor sender vi en liste rundt. Vil I være søde at rette eventuelle fejl, og hvis alt er rigtigt, så sætte et "flueben" ud for jeres navn. Vi vil meget gerne have email-adresser på jer alle, da det er den letteste og hurtigste måde at kontakte jer på.

Da vores nyhedsbrevsredaktør og webmaster Trond, som desværre ikke kan

være til stede i dag, har haft og vil vedblive at have rigtig travlt, er der desværre ikke sket så meget på disse to fronter i det forløbne år. Det har derfor desværre været nødvendigt, at andre tager over. Derfor vil vi til slut sige Trond rigtig mange tak for det store arbejde, som han har udført med nyhedsbrevet og hjemmesiden. Det har været virkelig super. Men alt har desværre en ende. Jeg synes, at vi alle skal skåle for Trond.

Nyhedsbrevet vil Helle, Vilhelm, Nina og Julie fremover stå for, men er der nogle der gerne vil hjælpe til, er I meget velkomne. Hvis der blandt de tilstedeværende skulle være nogle, der kunne tænke sig at vedligeholde foreningens hjemmeside, må I også meget gerne melde jer.

Arrangementer i 2008

- 29. februar: Generalforsamling på Il Molino, Fyrkat Møllegård
- 12. maj: Fællestur til pinsestævne på Nordjysk Ridecenter
- 18. maj: Fælles ridetur – aflyst grundet for få tilmeldinger
- 25. maj: Trækture på Vikingecenter Fyrkat
- 5. juni: Reparation at telt – aflyst
- 2. juni: Ridetur i Hvilsom Plantage
- 2.-3. august: Sildehagen vikingemarked
- 6. september: Ridetur i Rold Skov
- 20. september: Fælles ridetur – aflyst grundet for få tilmeldinger
- 28. september: Islandshestens dag på Vikingecenter Fyrkat
- 8. november: Fælles ridetur – aflyst grundet for få tilmeldinger
- 13. december: Vintersolhvervsmarked på Vikingecenter Fyrkat

Referat

af Nina Larsen og Katja Arkesteijn

I år valgte vi i bestyrelsen igen at holde generalforsamlingen under hyggelige forhold med god mad. Denne gang indtog vi vikinger Hotel Amerika i Østerskoven, Hobro.

Det blev til en masse hyggelig snak bl.a. om, at vi faktisk er oppe på et af de højeste antal medlemmer i foreningens historie. Så var en der spurgte om hvor mange rideheste der var? Vi prøvede for sjov at tælle, hvor mange heste der egentlig var i foreningen - det blev til 38 stk. Det er da helt pænt. Ud af dem er det 27 der kan rides, for der er jo også en del der har ungheste.

Foto: Bjarki Thráinsson



Stafetten

Nye medlemmer fortæller...

af Mette Damm Bak

Jeg hedder Mette og min mand, vores to børn på 3 og 5 år og jeg bor på en nedlagt ejendom i Hald (på vej mod Skive). Jeg er lærer og arbejder på en lille skole i nærheden, hvor jeg er klasselærer i en skøn 1. klasse.

Jeg har næsten lige meldt mig ind i klubben, og er blevet spurgt om jeg ville fortælle lidt om mig selv, så det prøver jeg...



Lippa efter Bliki frá Bergi. Foto: Mette Damm Bak

Allerede som lille var jeg bidt af en gal hest. Mine forældre havde 3 Welsh Mountain ponyer, men da jeg var 6 år blev hestene solgt og vi flyttede til byen.

Jeg begyndte at gå til ridning på en lille rideskole og som 12 årig fik jeg min første hest. Hesten blev skiftet ud hen af vejen og jeg begyndte at ride dressur. Jeg arbejdede et år på en rideskole i Sønderjylland, hvor jeg hjalp i stalden, med tilridning og underviste børneholdene hver dag. I en periode underviste jeg også børneholdene på Skive Ride-skole. Jeg syntes det var rigtig sjovt at undervise og det var på det tidspunkt min tanke om at blive lærer startede.

I en årrække var jeg rigtig bidt af at ride dressur, men da min mand og jeg flyttede på en nedlagt ejendom gik det i stå. Vi havde også fået en dejlig datter, så der var ikke så meget tid til hesten. Derfor besluttede jeg mig for at skifte dressurhesten ud med en islænder, så jeg kunne ride en tur til stranden en gang i mellem.

Det var dog slet ikke så nemt, som jeg havde forestillet mig!!!

Jeg så mange islændere og blev da også lidt klogere hen ad vejen og min drømmeislænder ændrede sig i takt med, at jeg fandt ud af hvad "islænderverdenen" bestod af. Jeg havde ikke anet, at der var stævner, kåringer, hygge, ture, klubber, undervisning... Tja, at det faktisk var en helt lille



Min datter og jeg til hest.
Foto: Mette Damm Bak



Abba efter Spuni frá Miðsitju. Foto: Mette Damm Bak