

Nyhedsbrev

Nr. 19 · 5. årgang · september 2007



Den såkaldte »sommer« lakker mod enden, og det er igen ved at være efterår. Sommeren har måske ikke budt på helt så mange arrangementer i Húginn & Múninn-regi, som den plejer, men vi vender stærkt tilbage i de næste par måneder, som bl.a. kan byde på islandshestens dag, Hubertusjagt-frokost og vinter-solhvervsmarked på Vikingecenter Fyrkat.

Du kan læse mere om arrangementerne i dette nyhedsbrev, hvor du også kan høre om Birgitte van der Burgs tur til Island, Helle Skalls deltagelse i vikingemarkedet i Hobro og Torben Simonsens oplevelser til vikingemarkeder i Jelling og på Moesgaard Strand.

Siden sidst

Trækture på Vikingecenter Fyrkat Søndag 13. maj

af Trond Øyvind Hermansen

Som altid havde vi en fin dag – både med blæst og solskin – på Vikingecenter Fyrkat, hvor vi gav trækture til turisterne, spiste god mad og hyggede.

VM-stafetten 20. og 22. maj

af Torben Simonsen

I år var der VM for islandske heste i Holland. I den forbindelse skulle VM-stafetten rides til Holland fra Sverige, som var vært for VM forrige år. Húginn & Múninn's del af turen var opdelt i to etaper, som skulle finde sted henholdsvis søndag den 20. maj og tirsdag den 22. maj.



Torben og Hannes døtre, Karoline og Emma, på Vikingecenter Fyrkat 13. maj. Foto: Helle Christiansen



Torben og Birgitte blev vel modtaget af Hanne – og mange andre af foreningens medlemmer – med drikkehorn (dog kun med vand i) på Vikingecenter Fyrkat. Foto: Marianne Rask Jensen

Ved den første etape kom en 11-12 ryttere fra Isafold ridende fra Arden og indtog vores gårdsplads i True. Birgitte van der Burg skulle ride sammen med mig. Vi fik overrakt stafetten, og så gik det ellers ud af de små veje gennem Hørby. Turen foregik næsten uden dramatik, bortset fra da Birgitte overså en lygtepæl, som ikke flyttede sig. Det resulterede i, at hendes hest gik direkte ind i pælen! »DONG!« Hverken Birgitte eller hesten slog sig dog alverden, men Birgitte blev lettere irriteret, da jeg advarede hende om den næste lygtepæl!

Turen fortsatte ud til Vikingecenter Fyrkat, hvor medlemmer fra Húginn & Múninn stod og tog imod. Vi blev alle budt på mjød, og Jette Rask fra Mariagerfjord Kommune holdt en lille tale.

Tirsdag fortsatte jeg alene med anden etape, hvor turen gik fra Fyrkat til Hvolris Jernalderlandsby. Turen foregik uden dramatik, men der var meget lang vej! På et tidspunkt var der en vej som gik lige

ud på en strækning af 4-5 km. Så kom vi til en by, hvor vejen slog et knæk – og så gik det ellers lige ud igen en 4-5 km! Tifill opgav næsten ævred da han så det! Omkring 2 km før Hvolris stoppede han helt op og man kunne næsten føle, at han tænkte »Nu gider jeg bare ikke mere!«

Nå, men vi fik kæmpet os op af grusvejen op til Hvolris, hvor der sad fem ryttere klar. Her blev vi budt på sodavand og øl, hvorefter turen gik hjemad igen – med hestetrailer!

Ridetur til Mariager Fjord Lørdag 9. juni

af Kitti Pedersen

Dagen startede godt op med dejligt varmt vejr – næsten *for* varmt! Hestene ankom lidt efter lidt, og da alle var landet, gjorde vi hestene klar og red afsted mod fjorden.

Vi red først omkring Bramslev Gård og så videre ned mod fjorden, omgivet af en smuk natur.

Da vi nåede vandet fik vi lokket alle hestene, på nær en, ud i det kølige vand. Vi red en tur langs fjorden, og et par stykker af os fik os en frisk galop. Vi nød det varme vejr, og hestene var da også i vandet flere gange, inden vi vendte snuden hjemad.

Hjemme igen blev hestene skyllet over med en gang kølig vand, og de godt brugte ryttere fik kage, kaffe og sodavand i haven, mens de heste, som blev tilbage til dagen efter, gik på græs.

Alt i alt en meget hyggelig – og varm – dag, med dejligt selskab og flot natur.

Vikingemarked i Hobro 4.-5. august

af Helle Skall

Nøk og jeg deltog på Vikingemarkedet i Hobro 4. og 5. august, sammen med ca. 15 andre fra foreningen, med overnatning fra lørdag til søndag, og det var rigtig hyggeligt. Nøk havde glædet sig i flere dage, og Noa var vred over, at hun ikke måtte komme med ind og overnatte.

Da Nøk og jeg ankom nåede vi lige at hilse på rytterne, som var på vej ind til gågaden med hestene. Desværre kunne jeg ikke være med til at ride, da Vaka er til hingst for tiden. Foreningsteltet var slået op, og folden til hestene anlagt, men vi nåede at være med til at anlægge bålpladsen. Foreningens nye kæmpegryde blev indviet med en gang havregrød til at stoppe hullerne. Derefter stod Birgitte for den lækreste suppe, en succes som hun gentog dagen efter i en lidt anden udformning. Og der blev bagt dejlige pandekager.

Markedet gik med hyggeligt samvær, leg med/pasning af ungerne og osning i alle de mange boder. Kristine og Nøk hyggede sig rigtig sammen. Skønt, at de kom så godt ud af dem med hinanden.

Kampgruppen Fenris lavede nogle flotte shows. Nøk var ret stolt af, at hun kunne trække en af krigerne omkuld, da de inviterede publikum med ind for at deltage i løjerne. Caroline og Emma fik tjent en pæn

sjat penge ved at lave trækture med hestene.

Lørdag aften var der festmiddag. Super mad og super underholdning. Birgitte arrangerede et vældigt teaterstykke, som involverede en del af de tilstedeværende, og min kniv og gaffel som i aftenens anledning forvandlede sig til et vildsvins hugtænder. Jeg kan kun sige, at de, som ikke kunne være tilstede, gik glip af noget.

Søndag morgen fik min meget kræsne datter endelig noget at spise, som faldt i hendes smag: havregryn! Jeg må sige, at jeg er imponeret over den forplejning, som markedet gav vikingerne: morgenmad, smør-selv-frokostpakker og festmiddag. Og så skal man endda ikke betale noget for at deltage!

Det har været en dejlig oplevelse at deltage i markedet, og en af vinterens sysler må vist blive at få syet et sæt tøj, så også Michael kan deltage næste år. Tak til jer alle for at tage godt imod os!



Helle Skall med sin datter, Nøk, til Vikingemarked i Hobro.
Foto: Tine Olesen

Arrangementskalender

Islandshestens dag Vikingecenter Fyrkat

23. september kl. 10-15

Islandshestens dag har de sidste par år været et landsdækkende arrangement under Dansk Islandshesteforening. DI har dog i år været så geniale at flytte datoen til 30. september, hvor Húginn & Múnin allerede i foråret bookede sig ind på Vikingecenter Fyrkat på ovenstående dato. Men vi tager så bare forskud på løjerne før DI.

Iført vikingetøj og -udstyr giver vi trækture til alle interesserede, taler med turister, hygger og spiser lækker mad.

Har du lyst til at deltage i arrangementet, med eller uden hest, kan du tilmelde dig hos Marianne Rask Jensen på tlf. 98 54 85 11.

Islandshesteforeningen Húginn & Múinn yder transportstøtte: kr. 100,- pr. deltager med hest.

Fællesweekend med Vikingegruppen Kvistur Vikingecenter Fyrkat

29.-30. september kl. 10

Tilmelding til dette arrangement er ikke længere muligt. Hvis du allerede er tilmeldt, kan du læse programmet på www.humu.dk.

Foderkursus

Nordjysk Dyrefoder, Ølsvej 46, Hobro

3. oktober kl. 18.30

Foderkurset afholdes af St. Hippolyt. Foredragsholder er Jørn Laursen, der i sin tid havde travhingsten Tarok.

Ridetur med Torben Simonsen Jamborettepladsen, Rold Skov

Fredag 7. oktober kl. 10

Turen tager omkring 3 timer og er på ca. 15 km. Den kommer hovedsagligt til at foregå i skridt – måske med en anelse tølt eller trav.

Arrangementet er et åbent arrangement – dvs. udenfor foreningsregi, men der er stadig tilmelding til Torben Simonsen (som er medarrangør af turen) på tlf. 98 55 73 72 eller mobil: 20 60 88 73.

P.S. Husk madpakke! Evt. også til hesten.

Hubertus-jagt-frokost og foreningens 5-års fødselsdag hos Julie Wellejus, Randersvej 32 A, 1.th., Hobro

Søndag 4. november kl. 9.30

Vi spiser en let anretning (alle hjælper til – også med opvasken), ser Hubertus-jagt i TV og mon ikke der også bliver lidt kaffe, te og kage i anledning af foreningens 5-års fødselsdag?

Tilmelding til frokosten er nødvendig af hensyn til maden. Tilmelding senest 28. november til Julie Wellejus på tlf. 20 81 85 15.



v/ Trond Øyvind Hermansen
www.oyvind.dk/kvistur

Kursus i trailerlæsning

Oktober

Vi prøver i øjeblikket at planlægge dette arrangement, som kommer til at finde sted hos dig, der har problemer med at læsse din hest i trailer.

Kunne du tænke dig at få hjælp med dette vha. Monty Roberts' metoder, kan du tilmelde dig arrangementet ved at ringe til Marianne Rask Jensen på tlf. 98 54 85 11.

Mere information følger enten i næste nyhedsbrev eller på www.humu.dk.

Vintersolhvervsmarked

Vikingecenter Fyrkat

Medio december

Vor allestedsnærværende forening giver igen i år trækture til vintersolhvervsmarkedet, som ligger midt i december. Her kan man gribe chancen til at få luftet de tykke, uldne vikingegevandter på årets korteste, men koldeste vikingemarked!

Mere om dette arrangement senere.

Ved alle arrangementer tages der forbehold for ændringer. En fuldt opdateret kalender kan altid ses på foreningens hjemmeside: www.humu.dk.

Drømmen

af Birgitte van der Burg

At ride på den islandske hest på Island, har i mange år været min drøm. Takket være min kære veninde, Lene, hendes datter og dennes mand, blev min drøm til virkelighed i maj måned i år: en rejse til Island og at ride på »gudernes hest« i dens vante natur. En oplevelse, som jeg ønsker, at alle med kærlighed til den islandske hest og vikingernes historie får på et tidspunkt i deres liv.

Den 24. maj blev min drøm til virkelighed. På gården Laxness, i Mosfellsbær, omkring 10 km udenfor Reykjavik, mødte vi gårdens ejere og deres ca. 100 islændere i alskens farver. Hestene stod på en grusfold, sådan ca. en 30 stykker i hver. Om aftenen blev de lukket ud på den store fold hvor lava, lav og sparsomt græs var tilgængeligt. Islænderne var sunde at se på, og bare klar til at arbejde. Lene og jeg fik tildelt hver vores islænder. Striglen, pussen og nussen var der intet af: et bid i munden og sadel på, så var vi klar.

På vores første ridedag var vi ca. 12 mennesker fra forskellige steder i verden – mere eller mindre øvede – på en fantastisk tur. Med lavabjergene på den ene side og elven på den anden, red vi i en blanding af solskin og let regn. Vi krydsede elven flere gange: hestene traskede lystigt og uden modstand igennem rindende vand, over store sten, sten på størrelse med en fodbold eller endnu større, og fandt stille og roligt deres vej – op og ned ad bjergskrænter, i skridt, men oftest i tølt. Jo mere uvej-somt terrænet var, jo mere valgte hestene at tölte. Specielt på de lange lige strækninger fløj vi bare tøltende afsted.



Birgitte med ægte islændere i Island.
Foto indsendt af Birgitte van der Burg.

Efter ca. to timers ridt holdt vi pause ved et vandfald. Her var der »meget« græs og hestene fik et velfortjent måltid. Jeg nød den flotte udsigt med blå himmel, sol og lavabjerge til lyden af det brusende vandfald. Vi fik slukket tørsten i elven inden vi red tilbage til Laxness.

Lige inden Laxness var vi nogle stykker der galoperede hjem, mens andre valgte at nyde og skridte for lange tøjler. Rytter fulgte hest og hest fulgte rytter. På Laxness fik hestene et velfortjent hvil, og vi mennesker dejlig varm suppe, en iskold øl og sluttede af med varm kaffe. Klar til eftermiddagens tur.

Nu var det sådan, at vi om morgenen var blevet mødt med: »You are the pro's from Denmark, aren't you?« Hvortil Lene og jeg lige måtte indskyde, at vi havde islændere hjemme i Danmark men professionelle, synes vi ikke helt, at vi var. Så på formiddagens tur fik vi tildelt nogle »rutine-hest«.

Det viste sig at blive ganske anderledes om eftermiddagen. Nu havde disse islændinge set os lidt an, og på eftermiddagens ridetur fik Lene og jeg nogle helt andre islændere. Gårdens ejere havde åbenbart set et potentiale, som vi ikke selv var bevidste om. Lene fik en supertølter, en broget hoppe, der var blød som smør i munden, og som bare reagerede på hendes ønsker. Jeg fik (fandt jeg senere ud af) en nyttilredet hoppe med en kanon-tölt. Den var ivrig og letpåvirkelig. Så på eftermiddagens fantastiske tur med de andre turister, fik vi hver især de rette udfordringer.

De dage, hvor vi var ude at ride, er bare uforglemmelige og vanskelige at beskrive. Det skal opleves.

Jeg har lært en del om den islandske hest, og må erkende, at jeg er for påpasselig og alt for god af mig. God forstået på den måde, at mine islændere får alt for meget at spise, græsset er for stærkt, tilskudsfoderet for meget og høet for godt. Det har de slet ikke godt af. Jeg talte med gårdens ejere og berideren på Laxnæss. Jeg fik en del gode fifs, som jeg gerne deler ud af. Islændere er født til at arbejde, være nøjsomme, og de elsker at blive brugt.

Ud over den Blå Lagune, det brusende og betagende vandfald, Gulfoss, gejsere, et storslået landskab, hvaler og delfiner i Atlanterhavet og Iben og Dadi's gæstfrihed, var vi så heldige at Lenes datter havde sørget for en tur til Þingvellir (tingsletten). Den flade

slette er beliggende på de to geologiske plader, som Nordamerika og Europa ligger på. På Þingvellir holdt vikingerne deres årlige landsting, og her blev landets love drøftet. Der blev handlet med varer og heste, delt sladder fra det ganske land og fundet kærester. Landets lovsigemand havde til opgave i løbet af de første tre dage at fremsige alle Islands love mundtligt. Islands love blev mundtlig overleveret fra år 930 til ca. 1300, først herefter blev loven nedskrevet. På tinget skulle forbrydere dømmes for deres forseelser. Kvinder der havde begået lovbrud blev bagbundet og kastet i vandfaldet, mens mænd der havde forbrudt sig mod de gældende love blev halshugget med en sløv økse. Det kunne tage lang tid!

At rejse til Island er i dag overkommeligt i pris. Planlæg i god tid, find din billet på www.momondo.com, kontakt turistbureauet, som kan anbefale alt fra dyre hoteller, sommerhuse til guesthouses. Lejen af et sommerhus koster ca. 2.500,- kr. pr. uge. På de forskellige hoteller og guesthouses kan man få anbefalet rideture på »gudernes hest«. Hvis du er interesseret, kan du låne et hæfte, jeg har, med forskellige tilbud om Islands mangfoldige muligheder.

En stor tak til Lene, Iben & Dadi og Dadi's familie for at virkelig gøre min drøm.

Vikingemarkeder 2007

af Torben Lange Simonsen

Vikingemarked i Jelling

I weekenden den 7.-8. juli var der vikingemarked i Jelling. Vi ankom til markedet sent fredag aften med min hest Tifill, vores to store børn og foreningens telt. Det var første gang, vi skulle sætte teltet op, men det gik rimeligt fint, selvom det var meget mørkt. Vi fandt dog hurtigt ud af, at teltet var enddog *meget* ventileret. Hele weekenden blæste og regnede det ... vandret. Dvs. at vandet på det nærmeste væltede ind ad gavlene på teltet. Min kone, Hanne, havde pakket i gummisække, mens jeg selv havde pakket i min trofaste Fjällräven-rygsæk. Både gummisække og rygsæk var dog vandtætte: i gummisækkene kom vandet ikke ind, i Fjällräven kom vandet ikke ud!

Lørdag skulle vi ride to opvisninger sammen med Vestjysk Vikingerytteri. Og her blev min kone, Hanne, lidt overrasket; hun skulle låne en hest af Peter Barner, som fortalte hende, at hun skulle ride aller forrest sammen med ham! Det gik dog rigtigt godt med både hende og resten af rytterne.

Efter den første opvisning red alle rytterne en tur gennem Jelling skov ned til et vikingeskib, som lå i Jelling sø. Der var desværre ikke bemanning til at skibet kunne sejle, men en mand fra skibslauget fortalte en masse. På vejen tilbage red vi i et anstændigt tempo af den snoede vej. Jeg spurgte om nogen havde lyst til at ride i et noget hurtigere tempo, og det var der så to unge piger, som gerne ville. Vi red et stykke i forvejen og på et tidspunkt spurgte jeg så om de kunne fange mig. Det blev et farligt ræs gennem skoven, og selvom de to piger måske nok var de yngste, var de i hvert fald ikke de hurtigste.

Lørdag aften var der fest på kroen med god mad og drikke – ja, forplejningen var i det hele taget fantastisk. Der var fest hele natten, som bød på en gammel vikingeskik, da vi på et tidspunkt om natten var oppe på Jellinghøjen og skåle med Gorm den Gamle!

Søndag red vi opvisning om formiddagen. Frithjof fra vikingerytteriet var knotten over ikke at have været med på turen gennem skoven om lørdagen. Han mente, hans hest var hurtigst af alle på markedet, så det måtte vi to selvfølgelig afprøve. Turen gik igen gennem Jelling by, gennem skoven, ned til søen, hvor vi vendte stille og roligt og derefter gik det igen i galop. Da vi var oppe i fart spurgte jeg Frithjof om jeg måtte slippe min hest, hvilket jeg fik lov til – og derefter rykkede Tifill og jeg så eftertrykkeligt fra Frithjof, at han mistede både stigbøjlerne og sin ene sko! Som den gentleman jeg er, vendte jeg rundt og ventede indtil Frithjof var klar igen – og så rykkede vi ellers fra Frithjof en gang til! Vel fremme var Frithjof lettere nedtrykt, men vi fandt dog ud af, at han trods alt havde markedets hurtigste tølter.

Vikingetræf på Moesgaard Strand

I uge 30. var der vikingetræf på Moesgaard Strand ved Århus. Karoline, Emma og jeg selv ankom med to heste til markedet mandag eftermiddag. Vi fik hestene på fold og slog teltet op i den »nye« hestelejr. Nogle af de andre vikinger har været med i 25 år og har »vundet hævd« på specielle pladser på markedet, men det er heldigvis sådan, at har man først været med en enkelt gang, har man mere eller mindre ret til at få pladsen igen. Førrige år udvidede man teltlejren, så der er plads til flere telte – heriblandt hestefolkenes nye lejr. Moesgaard er et meget stort marked; udover de ca. 60 heste er der bl.a. også 400 testosteron-fyldte krigere!

Tirsdag var der dagsregn af format med byger og strålende regn. Vi havde alle gummisække med til vores tøj. De stod i teltet i 5 cm vand. Luftmadrassen var blevet til en »vandmadras«. Vi endte med at tage ind til Bauhaus, hvor vi købte en stor pressenning til »indpakning« af teltet – så var det endelig vandtæt.

Hanne og de to små dukkede op onsdag, og tiden gik med at skyde med bue og pil, ride, bade og spise god mad!

Fredag kom Hanne igen uden de små. Hun skulle være med til at ride opvisning om lørdagen – igen på Peter Barners hest. Nogle af os tog om aftenen på tur i skoven, hvor der er mange vandløb med mange broer over. På et tidspunkt, hvor vi red i galop, tændte Tifill fuldstændigt af og jeg kunne ikke stoppe ham. Jeg lod ham ride 3-4 km indtil fisen gik af ham. For at gøre en lang historie kort, var der ved at være mørkt da vi var på vej tilbage til lejren, så jeg tog lidt fejl af vejen og endte på, hvad jeg troede var endnu en bro. En lækker, ny én, som svingede omkring et buskads. Tifill og jeg tullede hen ad broen, men pludselig smalnede broen ind fra to til én meter – og den

var heller ikke så ny længere. Og så gik den lige ud i en mose! Broen smalnede så meget, at jeg ikke kunne vende Tifill, så jeg sprang af for at trække. Så var det, at Tifill gik igennem de rådne brædder to steder og det hele blev bare værre og værre! Jeg var klar over, at hvis Tifill endte i mosen, ville jeg ikke få ham at se igen, så jeg var nødt til bare at blive med at prøve at trække ham. Til slut nåede vi – næsten tørskoet – op på en brink, så vi kunne komme hjem igen! Både jeg og Tifill var noget rystede over turen.

Om lørdagen skulle vi ride den første opvisning. Der var i løbet af lørdagen 11.000 besøgende på markedet, så det var en stor oplevelse for hestene. Også det, at vi red ind til opmarching med 200 krigere i hælene – og så 200 krigere, der kom ind fra vandsiden – mens de alle sammen råbte og skreg. Så hestene skulle lige vænne sig til larmen! Tifill hyperventilerede, sitrede og var ved at springe i luften, men allerede ved den anden opvisning stod han nærmest og sov! Ret imponerende efter så lidt tid!

Opvisningerne foregik sådan, at efter krigernes kamp red 40 heste, opdelt efter farve, ind fra vandsiden, mens vi fra skovsiden red ind med 20 ryttere til opvisningsholdet. Opvisningsholdet red kvadrilleridning, mens alle 60 heste red den afsluttende kvadrille – den hvor man rider rundt og rundt, for at slutte af med at ride op mod publikum og råbe hurra. Der var i øvrigt også visning af gangarter, øltølt, håndhesteridning osv.

I løbet af markedet var der kun en enkelt rytter der faldt af: hesten blev bange for en kriger, men heldigvis skete der ikke noget.

Alt i alt var vikingetræffet på Moesgaard Strand én lang fest!



Hanne og Torben til opvisning på heste, der går i takt.
Foto: Trond Øyvind Hermansen

NORDJYSK

VOKSTAVLEFABRIK • BIAVLSCENTER • DYREFODER
TLF. 98 52 27 80 • FAX 98 52 27 85

Vi forhandler bl.a. Hestamix fra St. Hippolyt
– et müsli-foder specielt fremstillet til islandske heste.

St Hippolyt



Hestenes fold, søndag morgen på Hobro vikingemarked.
Foto: Tine Olesen, Billedmanipulation: Trond Hermansen.

Få 10% rabat på ikke-nedsat
rideudstyr hos LVK med dit medlemskort.



Marianne Rask Jensen og Birgitte van der Burg beundrer
»det landlige køkken« i Húginn & Múninn's lejr på
vikingemarkedet i Hobro. Foto: Nina Larsen

To heste sad i et træ og strikkede.
En ko kom flyvende forbi.
- Der flyver en ko, sagde hest nr 1 til hest nr 2.
- Nå, gjorde det det, sagde hest nr. 2.
Lidt efter kom endnu en ko flyvende forbi.
- Der flyver en ko mere, sagde hest nr 1.
- Nå, sagde hest nr. 2, de har sikkert en rede i
nærheden.

En fyr kom ind på en bar og spurgte om han kunne få
en gratis øl.

- Det får du, hvis du kan få min hest til at grine,
sagde bartenderen.

Fyren gik ud bagved og da hesten lidt efter hylede af
grin, måtte bartenderen give manden en gratis øl.

Dagen efter kom fyren tilbage og spurgte igen om
han kunne få en gratis øl.

- Du kan få fri bar hele aftenen, hvis du kan få min
hest til at græde, sagde bartenderen.

Manden gik igen ud bagved, og da hesten lidt efter
hulkede højlydt, måtte bartenderen holde sit ord.

Han spurgte fyren, hvordan han bar sig ad.

- Jo, svarede manden, i går sagde jeg til hesten, at
min tissemand var større end dens. Så grinede den.

- Hvordan fik du så hesten til at græde, spurgte bar-
tenderen.

- Ja, I dag trak jeg så bukserne ned og viste hesten,
at jeg havde ret.

Heste er født som
tryllekunstnere:
putter man en æble
ind i forenden, kom-
mer der en pære ud
af bagenden.

- Mor, vores lærer er
meget dum. Han ved ikke
engang, hvordan en hest
ser ud.

- Hvad mener du?

- Jo, i dag tegnede jeg
en hest på tavlen, og så
spurgte han: »Hvad i alver-
den skal det forestille?«

Töltende efterårshilsner



Húginn & Múninn

Islandshesteforeningen Húginn & Múninn

Marianne Rask Jensen, Røjdrupvej 8, 9500 Hobro • Tlf.: 98 54 85 11 • E-mail: mail@humu.dk • Hjemmeside: www.humu.dk

Fotos, vitser, hestehistorier og andet materiale til nyhedsbrevet sendes til redaktøren:
Trond Øyvind Hermansen, Mariagervej 33, 9500 Hobro – eller på ovenstående e-mailadresse
Husk at medsende tydeligt navn, adresse og meget gerne også en evt. billedtekst.

Copyright© 2007 Islandshesteforeningen Húginn & Múninn. Alle rettigheder forbeholdt.
Brug af materiale fra dette nyhedsbrev er forbudt uden skriftlig tilladelse fra rettighedshaveren.